

Zouweboezem



Met een kleine groep van 6 personen vertrokken we vanaf de parkeerplaats bij de Salamander richting Utrecht. 2 personen rijden op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats aan de Boezemweg. Bij afslag Noordeloos verlaten we A27 om vervolgens deze parallel te blijven volgen. Eerste stop bij het bekende vogeltrefpunt aan de A27. Het verbaasde ons een beetje dat we er zo weinig aantallen en soorten zagen. Meerkoet, nijlgans, kievit, grutto en een lepelaar werden op dat moment gespot. Dat besloot ons snel verder te rijden naar de volgende stop. Sinds kort heeft men een uitzichtpunt met parkeer strookje aan gelegd op de Zouwendijk waar we dankbaar gebruik van maken. Een rietzanger stal de show.



Met volle borst liet hij zijn zang horen. Wulpen foerageren op afstand in de polder. Een tweetal purperreigers die in de slootkant hun voedsel zochten lieten zich af en toe zien. Een mooi moment. Je weet dat ze er zijn maar zien is toch weer een belevenis. Aalscholver, rietgors en Cetti's zanger konden we hier bij onze lijst noteren. Precies op tijd arriveren we op de afgesproken plaats waar de overige deelnemers stonden te wachten.

Zwartkop, huismus, tjiftjaf, grauwe gans en grote Canadese gans met hun jongen, fazant en putters werden bij de startplaats waargenomen. Boven het weiland foerageren twee zwarte sterns die we nog vele malen zullen spotten. Tapuit, roodborsttapuit, vink, koolmees, koekoek, winterkoning, kuifeend, tafeleend, fitis, en knobbelzwaan nemen we waar op weg naar het kijkscherm. En ja hoor de snor liet zich ook horen. Gelijk het geluid van een naaimachine. Op de vlonder naar het kijkscherm liet de blauwborst zich bewonderen. Het was even dringen om een gaatje te vinden in het kijkscherm, om over het water te kijken. Eenmaal de telescoop geïnstalleerd, dan komt dat wat aan het oog wordt onttrokken, tot leven. De soorten die we zagen hadden we al genoteerd. Toch nog een keertje kijken, om niets over te slaan. Een eend die als een tafeleend gespot was kwam uit zijn slaapstand en liet zich in volle glorie zien. Geen tafeleend, maar een kokardezaagbek. Gelukkig waren er vogelaars die de eend gelijk herkenden. Jammer dat Christ met zijn film apparaat al weer vertrokken was. Geen fotograaf in onze groep heeft het vast kunnen leggen, jammer!!! Verder naar het keerpunt waar we koffie pauze zouden houden. De bruine kiekendief, houtduif, krakeend, kleine mantelmeeuw, groenling, merel, grasmus, buizerd, zwarte kraai, heggenmus, boeren zwaluw, spreeuw, en een tweetal tureluurs die zich lieten bewonderen op de paal van een hek. Op terugweg nog even een kijkje in de voormalige boomgaard. Roodborst, graspieper, roodborsttapuit en een groenling lieten zich zien. Na al dat moois lopen we terug naar de auto. Onderweg laat de waterral zich nog horen. We zien de nest vlotjes al klaar liggen op het water, bedoeld om nest gelegenheid te bieden de zwarte stern.



Over enkele weken zullen ze hier hun jongen groot brengen. We rijden terug naar huis, natuurlijk met een horeca onderbreking voor een gezellige kop koffie bij het restaurant La Place in Meerkerk.

Samen kunnen we terug kijken op een mooie ochtend vogelen met 52 soorten en prima weer.

Kees van Dongen