



## Verslag van de excursie Vogelwerkgroep Ken & Geniet 4 maart 2023 naar de Dordtse Biesbosch.

Om 8 uur verzamelden we bij de Salamander. Even was er verwarring, omdat er nóg een excursie was gepland. Maar al gauw werd duidelijk dat onze 11 deelnemers er allemaal waren en vertrokken we richting Dordrecht.

Om de eerste stop te bereiken reden we over een smalle dijk. We moesten wachten voor een enorme tankwagen met gier. Dikke slangen waren verbonden met de trekker/mestverspreider op het land. Toen de tank leeg was konden we doorrijden en achter ons kwam de volgende tankwagen alweer aanrijden en er volgden er nog een paar. We waren er allemaal een beetje stil van, zóveel mest op het land.... Terwijl we wachtten zagen we aan de andere kant van de dijk het gebied dat we zouden gaan bezoeken. Dat zag er gelukkig wél aantrekkelijk uit. Veel water, riet en weids.

We parkeerden bij P3 Nieuwe Dordtse Biesbosch van Elzelingenweg. Het is een in 2017 aangelegd gebied. Het vormt een duurzame buffer tussen Nationaal Park de Biesbosch en de stad Dordrecht. Meteen bij het uitstappen horen we veldleeuweriken. De hut bereiken we via ijzeren vlonders. In het riet horen we de luide stem van Cetti's Zanger. De winterkoning laat zich horen. Vanuit de hut zien we veel Wintertalingen, Grauwe gans, Stormmeeuw, Kievit, Scholekster, Aalscholver. Natuurlijk ook Meerkoeten en Kuifeenden.

Aan de andere kant van de weg zien we de Kleine Zilverreiger, baltsende Futen en Knobbelzwanen (compleet met hartje..) Slobeenden en Krakeenden. En Thieu dacht de Zomertaling te zien, maar Lidwine zag aan de witte S dat het een pijlstaart moest zijn. We zien blauwe Reiger, Dodaars, Nijlgans en Grote Zilverreiger. Jac en Elly, ook gericht op planten zien al de kleine roze bloempjes van de Ereprijs bloeien tussen de traptreden..



We boffen met het weer en kunnen aan een grote tafel onze koffie drinken. Het blijkt dat dit gebied niet zo bekend is, terwijl het toch niet zo heel ver weg is. Wel een plek om terug te komen!



Dan rijden we een klein stukje naar het zuiden naar de parkeerplaats bij de Zuidhaven, het haventje aan het Hollands Diep. Daar start een wandeling van 3,5 km op de Tongplaat. We lopen langs een oud pad met knotwilgen met Pimpel- en Staartmezen en Koperwiek. In de weiden zien we Kolganzen en Grauwe Ganzen. Aangekomen bij de hut is er de Kleine Mantelmeeuw, Kleine Zwaan. Op een bepaald moment missen we Cees.. Hij blijkt op het dak te staan en krijgt gezelschap van



Thieu en Harrie. Ze hebben een wijde blik over de Tongplaat en ze zien op de Nieuwe Merwede Brilduikers.. Als we via een slingerpaadje aankomen bij de rivier zien we ze inderdaad. Mooi!! Op de telpost Zuidplaatje zien we zes jonge Kleine Zwanen, de Grote Zaagbek en het werk van de bever. Wat een fantastische bouwer is dat toch! Jammer dat de Zeearend zich niet laat zien, maar het kan niet elke excursie prijs zijn..

Daarna lopen we over de dijk met leuke strandjes terug naar het haventje en rijden richting pont. We steken de Nieuwe Merwede over en rijden naar het Biesbosch Museum. Als we allemaal voorzien zijn van wat lekkers wordt Leo in het zonnetje gezet door Thieu. Leo doet heel veel voor de vereniging, in de Kandoeltuin, voor de Uilenwerkgroep en heeft deze excursies jarenlang voorbereid. We hebben daar allemaal erg van kunnen genieten. Om Leo daarvoor nog eens te bedanken krijgt hij het boek cadeau van Arjan Dwarshuis “ Zomergasten, doortrekkers en overwinteraars”, “Nederland, Vogelland in vier seizoenen”. Hopelijk leest Leo het met veel plezier en geeft het hem inspiratie om nieuwe gebieden te bezoeken. (En ons te tippen voor een excursie..) Hartelijk bedankt Leo, voor al je werk!

Hierna vertrekken we weer richting Dongen. We hebben een fijne ochtend gehad, koud maar droog en 39 soorten gezien. Zaterdag 1 april gaan we naar de Biestse Broek bij Biest Houtakker. We hopen jullie dan weer te zien.

Groeten,

Lidwine en Annemiek.